



Wat de rups
het einde noemt
Noemt de rest van de wereld
een vlinder

Tao -Tse

Post: Daniël, Nikkie en Maud, Tesselschadestraat 63, 2026 SN Haarlem
Vragen? patty@pattydijn.nl | 06 - 513 450 56



Ilse van Vliet - Suidgeest

lief ♥ stoer ♥ krachtig ♥ prachtig ♥ zacht ♥ sterk ♥ powervrouw

Geboren op 10-01-1984
Overleden op 17-06-2022

vrouw van Daniël
moeder van Nikkie en Maud
dochter van Mariëtte en Bert
zus van Lisette en Robin
schoonzus van Jordy
tante van Jens en Jitse
schoondochter, -zus en tante van familie Van Vliet
vriendin van velen

Zaterdag 25 juni om 12.30 uur vieren we haar leven
Locatie Sterrenheuvel, Vergierdeweg 458 in Haarlem
Kleding Kom zoals je bent
Bloemen Neem je een witte lelie of witte roos mee?
Nazit Tot 16.00 uur

Regisseur van je eigen leven

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Helaas geeft mijn lichaam nu aan dat het genoeg geweest is.
De laatste uitzaaiingen maken mijn leven onmogelijk om de kwaliteit te behouden die ik zo graag wilde. Verrassend dat je zo snel tot dit punt kan komen. Zo zit je het ene moment in Turkije en het volgende moment je rouwkaart te schrijven. En dat in nog geen anderhalve maand. Ondanks die rotziekte kan je dus nog steeds een schitterend leven hebben. Heb ik kunnen genieten van elk moment. Juist die ziekte liet me inzien wat er mooi was in het leven en wat ik juist kon waarderen. Dus mensen blijf het mooie zien in het leven. Zo zie je het leven kan immers maar kort zijn...
Daarbij wil ik jullie bedanken, omdat jullie ook hebben laten zien dat er zoveel moois zit in een mens. Hoeveel hulp ik wel niet gekregen heb en hoeveel handen er wel niet klaarstonden voor ons. Dat deed me iedere keer weer verbazen!

Dag lieve mensen, ik heb van jullie genoten en het was me een waar genoegen! Houd alsjeblieft de liefde en zorg voor elkaar en mijn gezin vol. Ze zullen het hard nodig hebben...

Liefs, Ilse

